



KEFALONIA, GREKLAND



Maria och jag var på Kefalonia de två första veckorna i juli, 2016. Vi kom till hotellet [Sotiris](#) som ligger 300 meter från stranden strax nedanför byn Svoronata på öns västra sida med en fantastisk utsikt över det Joniska havet från vår balkong.

Hotellet ägdes av en familj och vi hade mest kontakt med sonen Tony och hans fru Evelyn. De var både mycket trevliga och vi upplevde en fantastisk

service. Maria fick också god kontakt med modern som också heter Maria.

Poolen var bra. Varm på eftermiddagarna och mer svalkande på förmiddagen.



Första natten tog vi oss upp till byns centrum som egentligen består av bostadshus, en restaurang, en stängd biluthyrare och en bensinmack. Backen upp dit var lång och brant men det var väl värt mödan då vi där hittade Spiros och hans restaurang. Där åt vi minst tio gånger under vistelsen. Maten var sensationellt bra och de bjöd ofta på delikata bakverk som Spiros mor bakat. Favoriträtter var lamm i ugn (Lamb

Keflaki) och en pasträtt med räkor.



I Svoronata fanns ingen bra uthyrare av cyklar. Istället hittade vi en utmärkt uthyrare i huvudstaden Argostoli. Efter elva dagar med cyklar kom uthyraren och hämtade dem utan kostnad. Cyklarna var mycket bra vilket hjälpte oss uppe i bergen.



Under två dagar hyrde vi bil för att kunna nå lite längre. Turerna upp i bergen var dramatiska med branta bergsväggar sluttande ner i havet. Fantastiskt vackert är det, speciellt vägen mellan västra sidans Myrto Beach och Agia Efimia vid östkusten.

En ovanlig och spännande erfarenhet gjorde vi när vi gick ner i Drogarati Cave som ligger nära byn Sami på östra sidan. Den ligger 95 meter under marken bildades för cirka hundra miljoner år sen. Gjorde en [video](#) under vår nedstigning.

1953 drabbades ön av en kraftig jordbävning som förstörde öns byggnader. Vi hittade bl.a. resterna av en gammal betongväg från tiden innan jordbävningen. Alla byggnader vi såg är därför byggda under senare tid.



I Argostolis hamn såg vi sköldpaddor (Caretta Caretta) vid tre tillfällen. I Argostoli regerade kommersialismen. Jag uppfattade staden som känslomässigt kall men vi var bara där ett par tre gånger.

Ett återkommande nöje var för mig att tala med grekerna om EU. Av alla de jag snackade med var 80-90% för att landet skulle lämna unionen och flera av dem var skitförbannade. T.ex. talade jag med en äldre man som jobbade som guide nere i grottan. "Fuck the EU!" sa han med eftertryck. Det var också en hel del briter på ön. Man stötte på dem ofta och jag tog förstås tillfället att snacka med dem om briterernas val att lämna unionen. Jag tror att alla som jag talade med starkt ogillade EU. En del var oroliga över vad som skulle hända nu när landet går ur.

Frukost och kvällsmål, då blev det en hel del frukt för oss. Vi kom på att vi kunde äta sen kvällsmat



på stranden före eller efter solnedgången. Vår egen strand heter Ammes beach, en vacker strand med fin sand. Vinden låg på precis lagom från morgon till kväll. Vi gjorde också flera dagsutflykter med cyklarna för att uppleva de andra stränderna i närheten. Vår favorit heter Ai Helis. Den låg på bara tio minuters cyklingsavstånd från hotellet.



Havet kom att spela en huvudroll under vistelsen. T.ex. gick Maria i stort sett varje morgon, efter frukosten på balkongen, ner till stranden och simmade medan jag satt på balkongen eller i rummet och skrev på min roman. Mitt på dagen, innan vi käkade sen lunch, blev det ofta att vi cyklade till någon strand längre bort. Efter maten brukade vi vila en stund för att senare gå ner till Ammes för att kasta lite boll eller bara guppa omkring



i vågorna. Och som sagt hände det att vi sent på kvällen hade picnic på någon av stränderna.



Jag vill också nämna blommorna. Kefalonia är en förbaskat vacker ö mycket tack vare dem.

Trädgårdarna var ofta helt fantastiskt blomrika och detta verkade vara en grej med de som lever här, att

Stefan Tunedal

2 aug 2016t