

# EN SKETCH FRÅN STEFAN TUNEDAL

Utbildad personal

[Fler sketcher](#)

11 jan 2016

*En man i femtioårsåldern kliver in i ett litet snabbköp. Blicken är intensiv, undersökande och han har egen plastkasse instoppad i bakfickan.*

*Butiken är tom förutom en ung tjej som jobbar där. Hon har vit rock på sig. Tatueringar syns nedanför ärmarna.*

*Kunden går runt bland gångarna medan tjejen ordnar på varuhyllorna.*

KUNDEN (håller en röd paprika i handen och kommer rakt fram till tjejen)

Är den här färgen bra?

*Expediten backar lite.*

EXPEDITEN (ler försiktigt)

Hur menar du?

KUNDEN

Jag har hört när det gäller paprikor att vissa färger är bättre. Är den röda bäst?

EXPEDITEN (rycker på axlarna)

Jag jobbar extra här och är inte så insatt i sån där näring.

KUNDEN (konstaterar utan besvikelse)

Ingen utbildning. Nå, men du jobbar ju här i alla fall.

EXPEDITEN

Jag går musikutbildning.

KUNDEN (lyssnar inte)

Vilken paprika köper du själv helst?

EXPEDITEN

Gillar inte paprika. Men den där röda ser väl god ut?

KUNDEN (tittar på paprikan)

Gör den? Ser den god ut?

EXPEDITEN (avvaktande men lite road)

Röd och fin, ganska stor också.

*Kunden klämmer hårt på paprikan*

*Expediten fortsätter med sitt plockande i hyllan och mannen knallar bort för att strax återvända. Han håller i ett paket havregryn.*

KUNDEN

Är det här havregryn?

EXPEDITEN (kollar paketet)

Ja, det är det visst.

KUNDEN (skiner upp lite över svaret)

Är de här grynen bra för rösten?

EXPEDITEN (ser sig omkring och skrattar)

Är jag med i dolda kameran?

*Kunden fattar inte hennes fråga utan håller hetsigt fram paketet framför hennes ögon*

KUNDEN

Jag är föredragshållare. Vill inte ha torr strupe, eller för slemmig.

EXPEDITEN

Jag vet ingenting sånt. Jag är bara här extra.

KUNDEN (reagerar inte utan tittar stint på texten)

Det står inget här om halsen. Tror du att de är slembildande?

EXPEDITEN (himlar med ögonen)

Jag vet inget om varorna har jag sagt.

*Kunden tittar på henne intresserat*

KUNDEN

Men vad tror du? Du jobbar ju i alla fall här.

EXPEDITEN (suckar)

Nej, jag tror inte de är slembildande.

KUNDEN (ler listigt)

Hur vet du det? Du äter dem själv, eller hur?

EXPEDITEN (skrattar)

Ja, jag har faktiskt ätit dem. Jag kände inget slem.

KUNDEN (helnöjd, vecklar ut plastpåsen och lägger ner paketet i den)

Vad mer brukar du äta?

EXPEDITEN (spänt)

Det är olika men du kan väl inte köpa käk som jag äter. Jag är ingen expert.

KUNDEN (tittar undrande på henne, vänder om och går iväg)

Strax tillbaka.

*Expediten går och ställer sig vid kassan*

KUNDEN (anländer till kassan. I handen har han en burk med jordgubbssylt)

Den här sylten, hur söt är den?

EXPEDITEN (tyst en stund, sedan ler hon)

Den är lagom söt.

KUNDEN (betraktar henne noga)

Hur menar du, lagom?

EXPEDITEN

Den är framställd för att vara lagom söt, för just dig.

KUNDEN (belåtet)

Verkligen bra. Tänk att de jobbar så. Imponerande.

*Han tittar på burken beundrande.*

EXPEDITEN

Den där sylten, den går inte av för hackor. Den bidrar till att din röst blir len och fin, för det där, att du talar med folk.

KUNDEN (misstänksam)

Hur vet du det? Du sa ju att du bara jobbar extra

EXPEDITEN (ler märkvärdigt och nickar)

Jag har faktiskt gått kurs, två dagar

KUNDEN (nöjd)

Kurs ja, så himla bra det är med kurser för anställda.

*Han lägger ner burken i kassen*

KUNDEN

Ja, då var jag nöjd. Vart ska jag betala?

EXPEDITEN

Det går bra här.

*Expediten sträcker dig efter påsen för att registrera varorna.*

*Kunden håller påsen i ett fast grepp och vill inte låta henne ta den*

*Expediten släpper taget.*

KUNDEN (stramt)

Vad gör du?! Ska inte kassören göra det där?

EXPEDITEN (försiktigt)

Jag har också hand om kassan.

*Kunden tittar sig omkring, söker efter kassör.*

KUND (ytterst fundersam)

Har du hand om allting?

EXPEDITEN

Ja. Det är bara jag här.

KUNDEN (sträcker på sig, blir högtidlig)

Detta är verkligen märkvärdigt. Om jag vetat att jag pratade med en så

kompetent medarbetare då hade jag varit betydligt vänligare. Du måste vara en heder för din kår.

EXPEDITEN

Det vet jag inte ...

KUNDEN (höjer handen)

Såja, ingen falsk blygsamhet. Jag ska minsann skriva till er ägare och berätta om dig. Eller det kanske är du som är ägare?

EXPEDITEN

Nej.

*Kunden lämnar ifrån sig kassen, expediten slår in varorna och kunden betalar.*

*Just då kommer en äldre dam in i butiken.*

MANLIGE KUNDEN (håller stolt sin kasse och vänder sig till den äldre damen)

Här ska ni höra! Den här medarbetaren (han pekar stolt mot expediten) har gett mig den bästa service man kan tänka sig och hon är helt fantastisk!

*Mannen lämnar butiken.*

*Den äldre kvinnan plockar åt sig en matkorg och vänder sig mot expediten*

KVINNAN (leende)

Jaså, det var roligt att veta att den här butiken har så bra personal.

EXPEDITEN (finner snabbt sin nya roll)

Jag har gått en tvådagarskurs.

KVINNAN (nickar och tar ner ett paket hårt bröd från en hylla)

Det är bra. Utbildat yrkesfolk. Då kan man känna sig trygg. Säg mig, det här brödet, är det för hårt?

EXPEDITEN (stolt)

Det är lagom hårt.

Slut